

**Τα Μέγαρα Αττικής σε μόνιμη κρίση.**

Τα Μέγαρα, μια πόλη της Δυτικής Αττικής, με έκταση 331.000 τ.χλμ. περίπου, πληθυσμό 31.000 και πλούσιο φυσικό πλούτο, παραμένει ακόμα και σήμερα μια υποβαθμισμένη περιοχή, αφανής στο αττικό πεδίο δράσης. Η οικονομική κρίση ήρθε να λειτουργήσει ως ένα ακόμα εμπόδιο για την εξέλιξη και ανάπτυξή της. Μια πόλη που στην αρχαιότητα ήταν πόλη-κράτος, με ισχυρή παρουσία σε όλα τα δρώμενα και τις αποφάσεις, με εξαιρετική γεωμορφολογία (βόρεια και νότια συνορεύει με θάλασσα, ανατολικά και δυτικά με βουνό και στη μέση διαθέτει μεγάλης έκτασης πεδιάδα), με ιστορία και πολιτισμό αιώνων, παρουσιάζει μηδαμινά σημάδια ανάπτυξης.

Έργα ανάπτυξης με όρους αειφορίας και βιωσιμότητας δεν έχουν πραγματοποιηθεί και ένα οραματικό πλάνο για το πώς επιθυμεί η κοινωνία των Μεγάρων να διαμορφωθεί η πόλη της δεν υπάρχει.

Προβλήματα πολλά και χρόνια.

Εντός της πόλεως, δημόσιοι ανενεργοί χώροι, αδιαμόρφωτοι χώροι πρασίνου, ρέματα και υποδομές σε κακή κατάσταση, δομημένοι και αδόμητοι χώροι σε κρίση, οικιστική ανάπτυξη σε ύφεση.

Εκτός της πόλεως, απουσία σχεδιασμού προστασίας και ανάδειξης του φυσικού μας πλούτου, δηλαδή των ορεινών όγκων και της παραλιακής ζώνης

Σε όλα αυτά προστίθεται η κρίση στον πρωτογενή τομέα, τη βάση της μεγαρικής οικονομίας, αλλά και στον δευτερογενή, ο οποίος δεν πρόλαβε να αναπτυχθεί λόγω των οικονομικών συνθηκών.

Ο υγρότοπος των Μεγάρων, όμως, δύναται να λειτουργήσει ως μοχλός εκκίνησης της ανάπτυξης. Με τη νομική του προστασία, εντός της κρίσης, το προτεινόμενο σχέδιο ανάδειξής του επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο ανάπτυξης που θα μεταφερθεί από τον υγρότοπο στην παραλιακή ζώνη, στις καλλιέργειες, στον πολιτισμό, στην πόλη.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός.