

**ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ:
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ****Νέα τοπία κατοίκησης: Αναγνώσεις δημόσιου-ιδιωτικού.**

Η κρίση έχει επιφέρει μεταβολές σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας, οι οποίες αντανακλώνται στην κατοίκηση του αστικού χώρου. Η «κατοίκηση», ως παράγωγο της συνδιαλλαγής ανάμεσα στο χώρο, τον κάτοικο και το χρόνο, αποτελεί το πλαίσιο συνάντησης επτά ερευνητικών προσπαθειών, υπό την καθοδήγηση της Ε. Παναγιωτάτου, ομότιμης καθηγήτριας Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, οι οποίες επιχειρούν συλλογικά να προσεγγίσουν τους μετασχηματισμούς της μέσα από φαινόμενα που είναι σήμερα σε εξέλιξη. Οι έρευνες αντλούν στοιχεία από την τρέχουσα καθημερινή εμπειρία και τις ανθρώπινες πρακτικές. Διερευνώνται τα περιθώρια ενεργητικής «αντίδρασης», με την επινόηση νέων πρακτικών επιβίωσης ή παθητικής αντοχής απέναντι στις δυνάμεις της κρίσης. Μέσα από το σύνολο των αντιδράσεων παράγονται νέα τοπία καθημερινότητας, εκφάνσεις των μετασχηματισμών, στα οποία διακρίνεται η σύντηξη των ορίων δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας. Τα Νέα Τοπία και οι Πρακτικές Καθημερινότητας που διερευνήθηκαν μέσα από έρευνα επί του πεδίου και σε βάθος (02-06/2016), σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας, αφορούν:

Α. Τη σύντηξη των ορίων της ιδιωτικότητας εντός της κατοικίας μέσα από τα φαινόμενα του Airbnb (Κουκάκι) και του freelancing (διαδικτυακός χώρος), αλλά και του εγκλωβισμού των νέων σε συμπυκνωμένα νοικοκυριά (Νίκαια).

Β. Την απώλεια ποιοτικών χαρακτηριστικών της κατοικίας λόγω της στεγαστικής επισφάλειας (Άγιος Παντελεήμονας).

Γ. Την απώλεια της κατοικίας, μέσα από την αστεγία (δημόσιος χώρος) και τις πρακτικές κάλυψης αναγκών μέσα από καταλήψεις στέγης (Προσφυγικά Λεωφόρου Αλεξάνδρας).

Δ. Την κατασκευή και την κατανάλωση του δημόσιου χώρου από εμπορικές δραστηριότητες (Βουκουρεστίου 1-8).

Διαφαίνεται αβέβαιη πλέον η συνθήκη ενός ιδιωτικού χώρου με βασική ποιότητα ζωής και μια νοσηματοδότηση ασφάλειας, ενώ και η κατοίκηση του δημόσιου χώρου αποκτά ιδιωτικά χαρακτηριστικά. Σε μια δεύτερη ανάγνωση, οι αντιθέσεις και ανισότητες, που αναδύονται, ελάχιστα εμφανίζονται στις κυρίαρχες αφηγήσεις για την πραγματικότητα, η οποία αναπαρίσταται μέσω πλασματικών και μεμονωμένων εικόνων. Ο κυρίαρχος λόγος διατηρεί μια απόσταση τόσο από την προβολή της αναδυόμενης πραγματικότητας όσο και από τη χάραξη πολιτικών για την αντιμετώπιση της κρίσης ενώ η επιβίωση γίνεται ζήτημα της «αντίδρασης» των κατοίκων.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΛΑΧΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΒΡΑ, ΜΑΡΙΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΖΑΧΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΛΟΥΒΙΔΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, ΜΦ Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΗΤΣΕΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, ΜΦ Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ.