

**Διανομείς «γρήγορου» φαγητού, κρίση και λιτότητα: Η περίπτωση των διανομέων φαγητού στην Αθήνα-Αττική.**

Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στην περίπτωση των διανομέων «γρήγορου» φαγητού στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας-Αττικής. Η βαθιά και οξυμμένη οικονομική κρίση και η πολιτική της διαχείριση (πολιτική λιτότητας) της επιφέρει ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές, συγκροτώντας ανισότητες ή διευρύνοντας και επιτείνοντας τις ήδη υπάρχουσες.

Κατηγορίες παλαιών και νέων εργαζομένων βιώνουν με έντονο τρόπο τις επιπτώσεις από τη συγκεκριμένη διαχείριση της οικονομικής κρίσης (η κρίση και ως λιτότητα), προσιδιάζοντας σε συνθήκες συγκρότησης «χώρων» επισφάλειας και εργασιακής τρωτότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανακοίνωση εστιάζει ερευνητικά στο υπόδειγμα της κατηγορίας των διανομέων «γρήγορου» φαγητού στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας-Αττικής. Πρόκειται για μια κατηγορία εργαζομένων που δρα υπό τους όρους μιας κατηγορικής χωρικής επισφάλειας, μιας λιτότητας εντός κρίσης η οποία δύναται, εντός χώρου, να αναπροσδιορίσει τις πλαισιώσεις μεταξύ «γρήγορου» φαγητού και «γρήγορου» κέρδους.

Στην περιοχή της Αθήνας-Αττικής, ο κλάδος των διανομέων «γρήγορου» φαγητού προσλαμβάνει τις όψεις της πυκνότητας και των άμεσων αναγκών διαβίωσης που συμπυκνώνεται στο πεδίο: από την ανεργία καλύτερα στην εργασία, έστω και για έναν χαμηλό μισθό.

Μεταξύ εργοδοτικής «προσαρμογής» και τρεχουσών εργασιακών συνθηκών, οι διανομείς «γρήγορου» φαγητού προσιδιάζουν στο πεδίο ενός εργατισμού ο οποίος δύναται να συρρικνωθεί διαμέσου των λόγων περί κρίσης και της «εξαίρεσης» δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση επιδιώκει να εξετάσει-εμβαθύνει στην ανάλυση των παρακάτω διερωτήσεων: Υπό ποιους όρους λαμβάνει χώρα η κρίση στη συγκεκριμένη κατηγορία; Ποιες είναι οι πρακτικές των εργοδοτών του κλάδου; Πώς επηρεάζει η κρίση-λιτότητα τις τρέχουσες εργασιακές συνθήκες στη συγκεκριμένη εργασιακή κατηγορία; Ποιες είναι οι τρέχουσες εργασιακές συνθήκες στον κλάδο; Πώς διαρθρώνεται η επιτελεστικότητα της επισφάλειας των εργαζομένων στο χώρο; Πώς αναπροσδιορίζεται ο χώρος στη συγκεκριμένη περίπτωση; Στην περιοχή της Αθήνας-Αττικής; Εν σχέσει και με άλλους εργαζόμενους; Πώς προσδιορίζεται το «καθεστώς» επισφάλειας, ένα καθημερινό-εργασιακό «ζην επικινδύνως» των διανομέων-εργαζομένων, εν καιρώ κρίσης στην Αθήνα-Αττική; Ποιες είναι οι δράσεις που υιοθετούν;

Αυτές είναι κάποιες προκείμενες προς έρευνα.

ΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΥΔ Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ.