

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**Οι κύκλοι της ανέφικτης προσομοίωσης της Αττικής με τα κέντρα της Δύσης και η επικαιρότητα του εναλλακτικού χωρικού σχεδιασμού.**

Μετά την πρώτη μεταπολεμική δεκαπενταετία, κατά την οποία προκλήθηκε η απομάκρυνση της Ελλάδας από την πρωτογενή παραγωγή και μετά την περίοδο 1960-85, κατά την οποία η χώρα διέγραψε έναν κύκλο ετεροχρονισμένης και ιδιόμορφης εκβιομηχάνισης, επί τριάντα χρόνια διανύουμε τον τρίτο κύκλο προσομοίωσης με τα κέντρα της Δύσης, τον κύκλο της χρηματιστικοποίησης. Μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, που μετά το 2009 μετατράπηκε βίαια σε κρίση του δημόσιου χρέους, διανύουμε σήμερα την επιθετική φάση του κύκλου αυτού. Στην εισήγηση θα αναπτυχθούν οι χωρικές απαιτήσεις αυτής της επίθεσης στην Αττική, σε σύγκριση με τα χωρικά ζητούμενα των δύο προηγούμενων κύκλων. Για τον λόγο αυτό θα παρουσιαστούν περιπτώσεις είτε κατευθύνσεις με τις οποίες εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται τέτοια ζητούμενα, θα υποστηριχτεί το ανέφικτο της υπαγορευμένης προσομοίωσης της Αττικής με τα κέντρα της Δύσης και θα παρουσιαστούν είτε θα εκτιμηθούν χωρικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της «προσομοίωσης».

Οι κατευθύνσεις και οι περιπτώσεις που θα εξεταστούν, επιλέγονται στο επίπεδο του περιφερειακού σχεδιασμού, στο επίπεδο των μεγάλων τοπικών παρεμβάσεων καθώς και στο επίπεδο της διαχείρισης του υπάρχοντος οικιστικού αποθέματος της Αττικής.

Για το σύνολο των κατευθύνσεων και των περιπτώσεων θα υποστηριχτεί ότι οι προϋποθέσεις τους συνιστούν είτε οδηγούν σε αντιμεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης του 1974 και κατάλυση της αποκεντρωμένης, συμμετοχικής, δημοκρατικής, κοινωνικά ευαίσθητης και επιστημονικά τεκμηριωμένης υπόστασης του χωρικού σχεδιασμού.

Ο χωρικός σχεδιασμός στις σημερινές συνθήκες, όπου το ΤΙΝΑ κυριαρχεί συντριπτικά στη πολιτική σκηνή της χώρας, περιλαμβάνει στοιχεία κατευθύνσεων οι οποίες, ακόμα και αν νομοθετήθηκαν στο παρελθόν, ποτέ δεν εφαρμόστηκαν, με την υποστήριξη πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην απόκρουση της επίθεσης σε περιβαλλοντικά και πολιτιστικά αγαθά, στη διατήρηση κοινωνικού εξοπλισμού και παραγωγικών υποδομών που καταστρέφονται, στην ανάσχεση της αστικής διάχυσης και στην κατάργηση των τοπικών και περιφερειακών ανισοτήτων.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΟΥΝΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός, Συνταξιούχος.